

## Er leven haast geen mensen meer (naar Wim Kan)

Gedicht door Jan van Zanen

Er leven niet veel mensen meer  
die het hebben meegemaakt  
Geen mensen meer die zagen  
hoe hun naasten werden afgemaakt  
Die van de honger en de slaag  
nog kunnen spreken hier vandaag  
Bij wie die beelden hen nog iedere nacht  
bezoeken, komen kwellen  
Er leven niet veel mensen meer  
die het nog na kunnen vertellen

De binnenkampers, buitenkampers  
en ook de veteraan  
Die verder moesten, werken moesten,  
aan een nieuw en koud bestaan  
Vaak begroeven ze hun pijn  
Ver van hoe het eens zou zijn  
Het leed dat hen een leven lang  
toch is blijven vergezellen  
Er leven niet veel mensen meer  
die het nog na kunnen vertellen

En nu die generatie moe en oud  
het aardse leven los gaat laten  
Nu pas zijn we toch ten slotte  
echt met elkaar gaan praten  
En toen het eindelijk ging stromen  
bleven de verhalen komen  
Het waren onze kinderen,  
vaak, die vragen gingen stellen



nationale herdenking  
15 augustus 1945

Er leven haast geen mensen meer  
die het nog na kunnen vertellen

Dus vertel ons alsjeblieft,  
ook al zijn er haast geen woorden  
Vertel ons van het leven daar  
voordat ze kwamen moorden  
Vertel ons van familie en van liefde  
...ook van leed

En ten slotte van dat monster, toen, daar  
dat 'de oorlog' heet  
Van de doden  
En de honger  
En de angsten

En de zieken  
En de cellen  
Dan zullen wij  
Ja dat beloven we

Het verhaal blijven vertellen



nationale herdenking  
**15 augustus 1945**