

Voordracht Boudewijn de Groot | 15 augustus 2023



Nationale Herdenking
15 augustus 1945

Hoe meer ik dichterbij kom

Kijk mama kijk
hier sta ik, inmiddels oud en grijs
kijk mama kijk
waar je ook bent
in het eeuwige niets of
zoals je zelf altijd wilde geloven
misschien hier ergens boven
in het hemels Paradijs

het moest er eens van komen
die winter van verlangen
na een lange open zomer
en een herfst met oude bomen
nu de stille wereld die zich sluit
het moest er eens van komen
de sneeuw die alles toedekt
als een zachte witte mantel
over herinneringen en dromen
en het verre jeugdgeluid

er was een jaar van samen
het waren barre tijden
van onmacht en van wanhoop
en het verbeteren schamen

en een moederziel-alleen verdriet
er was een jaar van samen
dat honger moest verzachten
al was het maar voor even
totdat de engelen kwamen
en jij de gele hel verliet

kijk mama kijk
hier sta ik, inmiddels oud en grijs
kijk mama kijk
kijk mama kijk

hoe meer ik dichterbij kom
hoe meer ik aan je denk
misschien zal het gebeuren
ik weet het niet
en zul je blij verrast zijn als je ziet

en zul je blij verrast zijn als je ziet
dat ik naar je wenk.