

## Zonnebloemen | 15 augustus 2021

Voorzitter Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945

Voorafgaand aan de herdenking werden er online zonnebloemen besteld voor nabestaanden, die tijdens het defilé door leerlingen van het VLC en door de zeekadetten bij het Indisch Monument zijn gelegd.

Bij die bestellingen werden door een aantal mensen boodschappen voor nabestaanden achtergelaten. Lees ze hieronder door.

*Voor mama en Rob.*

*In liefdevolle herinnering aan Jeanne Wittermans – Tjebbes: sterke vrouw, trotse moeder, in mei 1945 overleden te Batavia. Ze werd 43 jaar.*

*Opdat wij het leed nooit vergeten! ~ Fam. Aalbers*

*Namens Henk Sterkenburg.*

*Voor mijn opa en zijn familie ~ Kelly Dutry van Haefden*

*Wij herdenken onze moeder en oma Toetie.*

*Mijn opa en oma hebben nooit gesproken over de tijd in de Jappenkampen. Opa heeft als krijgsgevangene aan de Burmaspoorlijn gewerkt. Ik heb ze pas leren kennen toen ik 15 jaar. Jaren later ben ik mij erin gaan verdiepen en sta ik stil op 15 augustus. Dit jaar het verhaal van mijn opa verteld op mijn school aan groep 8. Ook dit hoort verteld te worden opdat men niet vergeet.*

*#ikherdenk15augustus ~ Ingrid*

*Bersama sama.*

*Voor jou pap. Hou van je xxx*

*Voor mijn opa.*

*Voor LK Nijman en mijn familie die zijn gestorven tijdens en na de 2e Wereldoorlog.*

*Voor opa, Van mama, Henk + Margriet.*

*Ter nagedachtenis aan mijn oom Nico van der Hoogte en neef John van der Hoogte. Beiden vermoord.*

*Voor onze lieve (o)pa Hans Ohm, die we nu al ruim een jaar missen. Selamat tidur pa!*

*Voor mijn vader Floris Klaassen, van je dochter Marjolein en van je achterkleinkind Rosie.*

*Voor allen die gestreden hebben voor de vrijheid van Nederlands-Indië.*

*Nog steeds hebben wij heel veel vragen. Lieve Pa, Ma, Oma Roos, tante Marie, zus Ria, zusje Marietje, broertje Stef: Wij weten dat jullie in de Hemel waken over al jullie kinderen, klein- en achterkleinkinderen op Aarde. SELAMAT.... met dikke kusjes. XXX Kinderen, klein- en achterkleinkinderen VALENBREDER.*

*Ter gedachtenis van en herinnering aan de getroffen familieleden Van Eekhout en Van Gogh tijdens de Japanse bezetting en de Bersiap in Ned. Indië namens de tweede en derde generatie.*

*Zonnebloem, symbool van zon en liefde. Voor hen die de liefde gaven, dat wij dat nooit mogen vergeten!! ~ Jan en Marijke*

*Laten wij nooit vergeten wat er is gebeurd en eren zij die streden voor onze vrijheid*

*Voor oma Marijke, Wij nemen het stokje van je over ~ Koos en Marion Danique, Eline en Mike*

*Liefde overwint*

*Voor mijn ouders ~ Guusje van de Beek – Burgers.*

*Was met moeder en zusjes in jappen kampen.*

*Met deze zonnebloemen ere wij alle familieleden die hebben geleden onder de Japanse bezetting ~ Familieleden Fanoy en Hemsing.*

*Voor mijn vader Wim Kockx. Dertien jaar was je toen de Japanse bezetting begon. Door een noodlottig ongeval overleed een jonge Japanse soldaat. Jij fietste links en de Japanse soldaat zag je niet. Beiden vielen jullie van de fiets. De soldaat viel ongelukkig op de rand van de hoge stoeprand in Surabaya, Nederlands-Indië. Hij*

overleed ter plekke terwijl het bloed uit zijn oren kwam. Jij bent in shock en wordt als kind in een gevangenis geplaatst (Simpang) tussen vele volwassen Indo's. Zes weken in dreigende opsluiting.... Een traumatisch verleden, nooit sprak je erover. Maar de oorlog is niet meer uit je leven gegaan. In alle heftigheid ontrolde uit je brein de jeugdtrauma's. Ik herdenk alle kinder slachtoffers ~ Je liefhebbende dochter Ingrid.

Ik herdenk mijn bijzondere moeder Kitty Hendriks-David, haar zussen Loes Zorab-David, Miekie Roberts-David, Vicky David, haar broer Leo David, mijn grootouders Magda David-Esayah en Marcar David voor wat zij meegemaakt hebben in de Jappenkampen op Celebes/Sulawesi. Marcar David is in het Jappenkamp overleden ~ Ellen Hendriks

"De Geest Overwint – in dankbare herinnering aan mijn Indische voorouders" ~ Uit naam van Rob Mars (Banfer).

In gedachten, in ons hart.

Nationale Herdenking 15 augustus 1945 Voor alle strijders toen & nu .

Ter ere en ter nagedachtenis van het leed en overlijden van familie White en Jack White die tijdens het Jappenkamp, langs de Birma spoorlijn en Jack die veel te vroeg als gevolg van de oorlog is overleden. We herdenken ze! ~ Margaretha White-Hertel, Mariska, Vanessa, Ramon, Leonique, Julia, Marlene, Zoë, Romeo, Chloe, Shawn, Sanneke en Coen

Voor al het zichtbare en onzichtbare leed van toen en nu, voor verbroedering, hoop, liefde, troost en veerkracht. Stilstaan en gedenken... bewegen en toenadering...

Voor onze opa gestorven 12-01-1942 te Tarakan en onze oma en vader die hem en hun moederland zo miste ~ Melanie Vanja en Xander

Blijvend in ons hart ~ Erik

Ter ere en ter nagedachtenis van het leed en overlijden in het Jappenkamp en Birma spoorlijn familie White en Jack White die veel te vroeg agv de gevolgen is overleden. Rust zacht. ~ Margaretha White-Hertel, Mariska, Vanessa, Ramon, Leonique, Julia, Marlene, Zoe, Romeo, Chloe, Shawn, Sanneke, Coen

Uit naam van de 2e en 3e generatie ter herinnering aan de 1e generatie van de families Krieger (vader) en Pieters (moeder) 

Voor allen, die getroffen waren door de oorlog in Ned. Indie. In het bijzonder mijn ouders en grootouders. Dank voor het strijden voor onze vrijheid.

Deze zonnebloem is ter herinnering aan alle slachtoffers van de oorlog en in het bijzonder voor Rimpkje Groenevelt 🌻💗 ~ Van Kristel Janssen

Trots en dankbaar.

Zonnebloemen voor mijn opa.

Opdat wij niet vergeten.

Voor Pappie, Frans en Jootje, altijd bij ons en nooit vergeten.

Uit naam van de 4e generatie ter herinnering aan de 1e generatie van de families Krieger (vader) en Pieters (moeder) ♡

Voor papa, Als kind overleefde hij 3 kampen. Veel leed heeft hij in zijn leven megedragen. Maar altijd stond hij klaar voor anderen. In 2019 is hij overleden. Papa, deze dag is voor mij een speciale dag. Ik denk aan U. Veel liefs, Nora

Respect, dankbaar ~ Fam. Draaisma

Deze zonnebloemen zijn voor mijn grootouders en overgrootouders, zij hebben WO II in Nederlands Indië meegemaakt en overleefd. Voor hen sta ik stil bij 15 augustus. Hun verhalen vertel ik door, voor de volgende generatie. Voor opa Hendrikus Wilhelmus van Westering, voor oma Johanna Tania, voor opa Napoleon Bloem, voor oma Janda Harna Bloem, voor opa Rudolf van Westering en oma Fien van Westering Bloem. Namens kleindochter, Priscilla van Westering

Namens de bewoners van Huize Valckenbosch in Zeist die ter voorbereiding hebben herdacht.