

Toespraak Esther Scheldwacht | Spreker 15 augustus 2021

INDISCH PRATEN

Haar vader zwijgt, haar zoon wil weten.
En zij...weet dat sommige wonden te groot zijn.
Het zeggen niet gaat.
Dat pijn gevangen zit, bevroren.
Want hoe moet het als het smelt?
Waar blijf je dan?

Is jouw verleden niet net zo goed het mijne?
Kan ik weten wie ik ben als ik jouw, als ik mijn geschiedenis niet ken?

Via omwegen maak ik mijn eigen ontdekkingsreis
Ik word zij
En zij probeert om alles in zijn tijd en mogelijkheid te bezien
Het onzegbare ongezegd te laten
Het onzichtbare toch zichtbaar maken misschien

Ben ik laf of ben ik respectvol door niks te vragen, niks te eisen?
Laat ik jou in je waarde of laat ik iets liggen?
Wil ik wel klare taal, concrete bewijzen?
Hoe kan ze haar kinderen leren praten als ze het zelf niet doet?
Niet praten maar eten en van je soedahlaatmaartamidee

Kun je iets missen waarvan je niet wist dat je het niet kende?
Contact, aanraking, gesprek?
Ben jij het of ik die uiteindelijk het liefst van alles wegrent?
Heb ik dat van jou geleerd?
Maar ik wil dat niet voor hen, mijn kleintjes, mijn jonkies.
Ik wil voor hen een andere afslag.

Maar hoe moet het als je smelt?
Waar blijf je dan?

Je verandert in regen, in moesson
Je krijgt vorm
in woorden
Een generatie later
Of twee of drie
Of misschien bevrijding in een melodie

